

**Formanden for støtteforeningen til DcH-Jyderup havde arrangeret en hyggelig konkurrence på hundens dag. Det skrev jeg en lille artikel om i vores klubblad, og den kan du se her:**

## **Victors Fiduspokal**

På hundens dag havde Ulla arrangeret en konkurrence, som tog udgangspunkt i samarbejde og sjove øvelser. For at alle havde mulighed for at være klar til de for de fleste ukendte discipliner var der inden arrangeret 3 træningsdage, hvor Ulla med hjælp fra andre trænere gennemgik øvelserne, og hvor der var rig mulighed for at træne under instruktørernes kyndige vejledning.

Søndag d. 14. august var det dog blevet alvor. Vi var 8 tilmeldte og dagen startede i klubhuset med morgenmad, uddeling af numre og gennemgang af øvelserne. Christian havde fået hvervet som dommer, men fik dog hjælp af flere assistent-tidtagere.

Vi var heldige med vejret, og der var rig mulighed for hygge i græsset, mens man ventede på at det blev ens egen tur.

Hele konkurrencen var på tid, og det gjaldt altså "bare" om at gennemføre hver disciplin til dommerens godkendelse. Hvis man ikke kunne bestå en øvelse, fik man en tidsstraf og fortsatte så i næste disciplin. Vinderen var den hund og fører, som samlet set var hurtigst.

Selvom Christian med sine besynderlige tidsudregninger gjorde sit til at forvirre os, så var der ingen tvivl om, at det var Jens og Freja som var suverænt hurtigst – ikke mindst i kraft af det tempo, som de var i stand til at løbe sporet i! Dermed vandt de retten til at fremvise Victors Fiduspokal i deres hjem det næste år.

Selvom det var en hygge-konkurrence, og det var i andre discipliner end det "rigtige" DcH-program, fik jeg alligevel nogle erfaringer, som jeg kan bruge, når jeg skal ud og starte i C-klassen - og jeg lover, at vi vender stærkt tilbage til næste år.